

Weldadige Landgenooten!

Leidsch Dagblad,

7 nov. 1884

15 dec. 1884

Daartos uitgenoodigd door den Heer Burgemeester dezer Gemeente hebben de ondergeteekenden zich gevormd tot eene Commissie ter inzameling van liefdegiften, ten behoeve van het nagelaten gezin van DIRK SCHRIER, die dezer dagen op zoo noodlottige wijze — door den slag van een paard — den dood vond. —

Zijne vrouw en vier jeugdige kinderen blijven in de kammervolste omstandigheden achter; geen wonder dan ook dat de Weduwe met zorg en angst den naderenden winter te gemoet ziet.

De overledene was een voorbeeld van strenge plichtsbetrachting, die zich steeds de tevredenheid van zijn patroon wist te verwerven. — Waar in deze dagen zoo dikwijls klachten worden gehoord over gemis van plichtsbesef, daar duikt ondergeteekenden, dat de nagelaten betrekkingen van hem, die immer op zijn post was en altoos zijn plicht deed, ondersteund behooren te worden; de verdiensten des vaders komen den kinderen ten goede!

Ondergeteekenden houden zich zéér aanbevolen voor het ontvangen van liefdegiften, welke in dit Blad zullen verantwoord worden, terwijl later van het gebruik der gelden eveneens in dit Blad mededeeling zal geschieden.

NOORDWIJK, 4 November 1884.

C. L. C. W. PICKÉ, Burgemeester.

P. ALKEMADE Abz., Lid van den Gemeenteraad.

A. J. BANNING, Fabrikant.

E. DE GROOT, Gemeente-Secretaris.

P. HOOGENDAM, Mr. Timmerman.

J. VAN KONIJNENBURG Gz., Bloemkweeker.

C. J. L. VAN DER MEER, Bloemkweeker.

P. VAN DUIJN Cz., Reeder, Noordwijk aan Zee.

A. MARBUS, Landbouwer, Noordwijk aan Zee.

Noordwijk-Binnen.

Ten behoeve van het nagelaten gezin van wijlen DIRK SCHRIER, die op 7 November jl. ten gevolge van een slag van een paard den dood vond, is ontvangen:

Bij de gehouden collecte in de Gemeente Noordwijk f 503.29½.

Voorts kwamen de volgende giften in:

Bij den Heer PICKÉ: van Mr. F. R. C.

te H. f 3, J. H. G. te M. f 2.50, C. W. H.

postmerk 's-Hage f 10, N. N. te Alfen

a/d. R. f 3, D. Van 't W. te G. (dot

de bienfaisance) f 1, J. H. H. te Vlie-

land f 1 " 20.50.

Bij den Heer ALKEMADE: T. C. L.

postmerk Sassenheim 20 postzegels a

5 Cents " 1.—.

Bij den Heer BANNING: L. K. post-

merk Hillegom " 1.50.

Bij den Heer DE GROOT: Wede.

J. d. G. te L. f 2.50, N. N. postmerk

Leiden f 5, Zeeuw postmerk Middel-

burg f 5, Jhr. Mr. A. A. v. D. te Z.

f 2.50, E. P. L. te L. f 5, Mr. H. J. R.

te L. f 3, T. B. te A. f 1. " 24.—.

Samen f 555.29½.

Deze som is in de Spaarbank voor Noordwijk en Omstreken belegd en onder beheer van eene Commissie van 3 Leden uit de ondergeteekenden, zal het gezin daaruit eene wekelijksche som worden uitgekeerd.

De ondergeteekenden, den milden gevers hunnen welgemeenden dank betuigende, blijven de arme Weduwe en haar kleinen in de algemeene liefdadigheid ten zeerste aanbevelen.

NOORDWIJK, 5 December 1884.

C. L. C. W. PICKÉ, Burgemeester.

P. ALKEMADE Mz.

A. J. BANNING.

E. DE GROOT.

P. HOOGENDAM.

J. VAN KONIJNENBURG Gz.

C. J. L. VAN DER MEER.

P. VAN DUYN Cz.

A. MARBUS.

Noordwijk-Binnen.

Noordwijk aan Zee.

Te huur of te koop:

een hecht en sterk **WOONHUIS**, waarin sedert eenige jaren **Vleeschhouwerij** en **Spekslagery** is uitgeoefend, staande in het zoo welvarende en volkrijke dorp Roelofarendsveen, gemeente Alkemade; te bevragen bij C. J. L. VAN DER MEER, Noordwijk.

3616 8

Leidsch Dagblad, 20 mei 1895

DE BLOEMEN-SERRE,

die in 't Florapark te Noordwijk slechts eenige weken in gebruik is geweest, zeer gemakkelijk af te breken en te vervoeren is, lang ± 9 Meter, breed 5 Meter en hoog 4½ Meter, is tegen een zeer billijken prijs te koop.

Te bevragen bij C. J. L. VAN DER MEER, Noordwijk. 5043 9

Leidsch Dagblad, 4 julie 1896

— Tot lid van den gemeenteraad te Noordwijk is gekozen de heer C. J. L. Van der Meer, met 156 van de 207 geldig uitgebrachte stemmen. De overige 51 stemmen waren op verschillende personen uitgebracht, die er van 7 tot 1 verkregen Elf bijjetten waren van onwaarde. Het aantal kiezers bedraagt er 407, zoodat er 189 thuis bleven.

Leidsch Dagblad, 8 januari 1897

NOORDWIJK. De heer **C. J. L. van der Meer**, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en wethouder onzer gemeente,

is bij officieel schrijven aangesteld tot Pauselijk Hofleverancier van Z.-H. Paus Pius X, van bloembollen, knol- en wortelgewassen, enz. Het schrijven, ondertekend door den kardinaal-staatssecretaris Merry del Val, mocht de heer Van der Meer gistermiddag ontvangen.

Leidsch Dagblad, 26 oktober 1909

NOORDWIJK.



C. J. L. VAN DER MEER,
25 jaren Statenlid.

Op een luisterrijke en hartelijke wijze is Zaterdag het gedenkwaardig feit gevierd dat de heer C. J. L. v. d. Meer 25 jaar lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland was. Temeer luisterrijk was het voor den jubilaris, omdat de huldiging, hem gebracht, geheel onverwachts kwam, daar hij voor zich dit feit in allen eenvoud, zonder ophof, had willen laten passeeren.

In den loop van den morgen werd hem echter pas duidelijk dat dit niet gelukken zou, daar de post met stapels brieven en gelukwenschen kwam van heinde en ver, van vele hoogeplaatste personen, en het storm liep van telegrammen en bloemstukken, enige prachtige bloemstukken van het Gemeentebestuur, van den R.-K. Statenkieskring Leiden, van de R.-K. Statenclub, van „De Leidsche Courant“, van employe's van het Gemeente-secretariaat, van de burgerij, tevel om op te noemen.

In den haast had zich een comité gevormd uit de verschillende R.-K. corporaties ter plaatse, bestaande uit de heeren A. G. Deelen, C. G. J. Alkemade, J. H. v. d. Werf, C. W. Alkemade, W. de Ruitter, W. P. de Vreede en H. Buijze, allen uit Noordwijk, en H. Bader, voorzitter van den R.-K. Statenkieskring Leiden, van Sassenheim.

Te half twaalf kwam dit Comité, waarbij mede tegenwoordig waren de eerw. heeren dr. Wagenaar, pastoor „Wijlthiel“, kap. Heep en ds. van Haafien, de heeren dr. Visser en D. Bakker, directeur der Lisschesche Bank, zijn opwachting maken bij den jubilaris aan huis, waar de ontvangkamer was omgetooverd in een luthof door de vele en prachtige bloemstukken. De heer A. G. Deelen hield hierbij namens het Comité een toespraak tot den jubilaris en sprak ongeveer als volgt:

Hoewel eenigszins beduusd, daar slechts eenige dagen geleden het feit van uw jubileum rechtbaar werd en in één dag de plannen voor uw huldiging klaar moesten zijn, zijn wij, dank de spontane medewerking van eenige heeren uit de verschillende corporaties hier ter plaatse en den heer H. Bader Sr. uit Sassenheim, er volkomen in geslaagd u een hulde van de geheele burgerij te kunnen aanbieden. Het buitengewone feit, dat u in de wisselvallige politiek, 25 jaar in het College van Provinciale Staten hebt zitting genomen, zegt ons alles van uw energiek werken, daar bijna niemand het zoo ver weet te brengen. Nu is de geachte jubilaris in het geheel niet vervaard voor 25 jaar, daar hij zich ondanks zijn reeds rijpe leeftijd nog steeds jeugdig gevoelt en voor hem zulk een jubileum geen bijzonderheid is — herinneren wij ons zijn voor eenige jaren geleden gevierd jubileum als 25 jaar gemeen ternaastlid.

Zoo langen tijd hebt gij in deze Colleges zitting genomen, terwijl u steeds met opgeheven hoofd op uw doel afging, eerder strijdlustig, dan iemand naar de oogenziende. Wij allen zijn overtuigd, dat u in de afgelopen 25 jaar als lid der Staten onze beginselen dierbaar waren, en dat gij die steeds met doortastendheid hebt voorgestaan en verdedigd, daarbij steeds open oog en oor hebbend voor het algemeen belang.

Zijn de daden en werken door u ver-

richt in de gemeente meer lastbaar, taak door u verricht in de Provinciale Staten is voor leeken een geheim, wat echter aan de belangrijkheid van uwe werken niets afdoet. Iets, wat uwe doortastendheid heeft weten tot stand te brengen, zijn wij even in herinnering brengen, wat u heeft gedaan als lid van het Provinciaal Krankzinnigenwezen: de stichting van het R.-K. Krankzinnigengesticht van mannen te Noordwijkerhout en het venkorki te openen R.-K. Gesticht voor vrouwen op Noordwijkerhout. Alleen voor deze feiten moeten wij u namens de geheele burgerij hulde brengen.

Ook mevrouw brengen wij hulde, die zij in zekeren zin het slachtoffer is geweest. Om de vele talenten, die uw man heeft, werd hij uit het huiselijke leven getrokken, doch steeds heeft u, mevrouw, aldus spr., de taak, welke de jubilaris zich genomen had, vergemakkelijkt en veraangenaamd.

Allen waren er van overtuigd, dat u, bilaris, op dezen dan blijvend huldblijk moest worden aangeboden en wij, den u bij deze, namens de geheele burgerij een pendule met Westminster carillon en twee gedreven kandelabres aan, de wensch hierbij uitende, dat de aanblik van dit present bij u steeds vele aangename herinneringen zal opwekken.

Ten zeerste aangedaan dankte de jubilaris allen voor de groote en onverwachte hulde hem gebracht en voor het schitterende cadeau.

Alsnu richtte de heer H. Bader, voorzitter van de R.-K. Statenkieskring, het woord tot den jubilaris.

Het is ons, aldus spr. tot den jubilaris een groote eer, dat wij u hebben afgewerdigd naar de Provinciale Staten. Steeds hebben wij dit spontaan gedaan, omdat u was een Katholiek van de daad, en aldus met open vizier hebt gestreden, waartoe u volle is gebleken, dat u de rechten was op de rechte plaats. Spr. hoopt in het den jubilaris gegeven moge wisten nog vele jaren voor de Katholieke werkzaam te kunnen zijn. Dan zullen wij bij e.k. verkiezingen weder spontaan kandidatuur voorstaan. Met uw beveloordeel heeft u vele plannen uitgewerkt speciaal op katholiek gebied. En daarvan brengen wij u, aldus spr., namens de Provinciale Kieskring onze hartelijke hulde en dank.

Als voorzitter van de Katholieke Sociale Actie bracht de heer C. G. J. Alkemade in eenige zeer waardeerende woorden hulde aan den jubilaris, voor hetgeen hij op sociaal gebied heeft gedaan. Speciaal ook voor het Krankzinnigenwezen. Spr. memoreerde het historisch feit van uw 25 jaar geleden. Toen de jubilaris tot de didaat der Staten werd gekozen, werd hem en den heer v. d. Werff opgedragen de heer v. d. Meer te vragen zich hiervoor beschikbaar te willen stellen.

Nog sprak de heer H. Buijze, namens de R.-K. Kiesvereniging, de heer C. W. Alkemade en namens de R.-K. Raadsfractie en den Patroonsbond. Verder de heeren J. H. v. d. Werf, W. de Ruitter en W. P. de Vreede.

Door drukke werkzaamheden werd dierd eerder te komen, kwam alzoo de H. v. Nes den jubilaris feliciteerden de kwaliteit van loco-burgemeester. In de functie van Raadslid en Wethouder hebben wij den jubilaris leeren kennen en waardeeren als iemand, die zeker zijn partij heeft voorgestaan, die ook steeds het algemeen belang ten zeerste heeft behartigd. Waar de geachte jubilaris zoo de gemeentebelangen heeft gedien kunnen wij er zeker van zijn, dat op dezelfde wijze ook door hem de belangen behartigd geworden in de Provinciale Staten. Daarom bracht spr. hem dank namens Gemeentebestuur en de gekozen burgerij.

Hierna nam de jubilaris het woord en dankte allen voor de woorden hem gesproken bij deze voor-hem geheel onverwachte hulde. Het is niet alleen een voor-hemzelf, doch ook voor vrouw en kinderen. Het is nu 25 jaren dat ik zitting in de Provinciale Staten, aldus spr., het is mij steeds een aangename gewoeste, deze functie te mogen waarmaken, daar het ging om de belangen der Provincie, welke steeds in een aangename en joviale omgang werden behartigd. Het werk der Provinciale Staten is met groote bekendheid, veel wordt daarover verhandeld, waarbij hij met volle overtuiging kan getuigen, zijn partij steeds te zijn gebleven en het algemeen belang steeds te hebben voorgestaan. Het was alleen de kennis, doch allererst God, mij in de gelegenheid heeft gesteld de belangen van Provincie naast mijn

Bij en particuliere zaken te kunnen behartigen. En daarom moet ik bij deze spontane huldiging mijn dank overbrengen aan Hem die mij gedurende deze 25 jaren tot arbeiden in de gelegenheid stelde. Spr. hooft, dat het hem gegeven moge zijn nog eenige jaren van geluk te midden der zijnen te mogen doorbrengen. Op den wensch, uitgesproken, dat ik na deze zittingsperiode, weder in de Prov. Staten zitting wil nemen, aldus spr., acht ik mij verplicht, mede te deelen, dat ik na deze zittingsperiode deze loopbaan met genoegen vaarwel zal zeggen.

Daar ik dan de 3 maal 25 jarigen leeftijd ben te boven gekomen, omdat ik dan 25 jaren zitting in College van Prov. Staten zal hebben volbracht en omdat ik dan andere, bekwaame mensen in de gelegenheid wil stellen, de Provinciale belangen te behartigen. Spr. bracht dank aan allen ook namens vrouw en kinderen.

Als oudste broeder van den jubilaris bracht de heer Chr. v. d. Meer dank voor de hulde den jubilaris en de familie gebracht en door Gemeentebestuur en door de verschillende corporaties. Hij hoopte,

dat de jubilaris nog menig jaar van rust te midden der zijne zal mogen genieten.

In den loop van den middag kwamen nog vele personen den jubilaris complimenteeren, o.a. de Zeeoerw. heer Pastoor J. Borsboom, de heer W. Warnaar, lid v. Prov. Staten, notaris A. B. Terhaar, dr. Hermanides.

's Avonds te half acht bracht het R.-K. Fanfarecorps „Excelsior“ een aubade bij den jubilaris. Ook kwam nog een deputatie van de afd. van Bloemhollencultuur, welke bij monde van den heer G. J. G. v. Parijs den jubilaris gelukwenschte en hem de overbekende gezondheid nog vele jaren toewenschte. Nog kwam er een verrassing in den vorm van een serenade van het Harmoniegezelschap „Cecendo“, terwyl namens dit gezelschap en diens bestuur de heer G. J. G. v. Parijs den jubilaris feliciteerde. Beide corpsen werden ten huize van den jubilaris onthaald, terwyl het Comité temidden der huisgenooten nog een tijdlang gezellig vertoefde.

Ook in den loop van den Zondag kwamen velen den heer v. d. Meer feliciteeren

Leidsche Courant,
14 juni 1926

NOORDWIJK.

C. J. L. v. d. MEER.

Bescheiden had de heer v. d. Meer den datum van zijn 25-jarig Statenlidmaatschap verborgen gehouden. Wij praatten nog enkele weken geleden met hem over den tijd, dat hij deel uitmaakt van het Bestuur der Provincie, maar met geen woord zinspeelde hij er op, dat een zilveren jubileum zoo nauw was; achteraf beschouwd, is 't ons nu duidelijk, dat hij met opzet ontweek, daarover te spreken.

Doch gisteren is van uit Den Haag de mededeeling aan de pers gedaan.

En wij vernemen, dat dit reeds gisteravond te Noordwijk aanleiding is geworden, om in haast een voorloopig comité te vormen, omdat men — volkomen terecht! — meende, dat deze dag niet onopgemerkt mag voorbijgaan! Dit comité zou zich heden nog uitbreiden, teneinde morgen het jubilerende Statenlid namens Noordwijk te kunnen getuigen, dat zijn hard en onvermoeid, zijn optimistisch en doortastend werken voor het algemeen belang der Provincie en van Noordwijk in 't bijzonder gedurende 25 jaar gewaardeerd wordt, met erkentelijkheid en dankbaarheid.

Ongetwijfeld zullen velen morgen blijken geven van hun belangstelling in dit jubileum van het waardigen en verdienstelijken Statenlid den heer C. J. L. v. d. Meer.

Leidsche Courant,
11 juni 1926

C.J.L. van der Meer, directeur van de firma P. van der Meer Czn. in Noordwijk, is halverwege juni 1921 een halve eeuw bloembollenexporteur en het vakblad besteedt daar de nodige aandacht aan. Precies vijftig jaar geleden, in 1871 dus, maakte hij zijn eerste oversteeek naar Engeland en dat gebeurde per raderboot Batavier. 'Deze reis werd de grondslag van één der thans meest belangrijke Hollandsche bloembollenkwekerij- en exporthandelshuizen.' Vijf zonen van de jubilaris zijn inmiddels in zijn voetsporen getreden. Van der Meer reist nog elk jaar op Engeland en de laatste keer gebeurde dat wel op een heel bijzondere wijze, zo meldt het vakblad: 'Per vliegtuig'. In dit jubileumjaar ontvangt het Noordwijkse bedrijf het predikaat 'koninklijke' en mag het voortaan in het briefhoofd ook het koninklijk wapen voeren.

De heer C. J. L. v. d. Meer overleden.

Gisteravond is plotseling overleden de heer C. J. L. van der Meer. Frisch, gezond en opgewekt is hij gistermiddag van huis gegaan. In de tram onder Wassenaar voelde hij zich niet wel worden en schreef zelf een briefje, waarop hij zich identificeerde. Dit gaf hij aan een der medereizigers. Onmiddellijk werd de tram stopgezet en de heer Van der Meer de dichtstbijzijnde woning binnengedragen. De spoedig aanwezige geneesheer kon niet anders dan den dood, veroorzaakt door een beroerte constateeren.

De heer v. d. Meer, die den leeftijd van ruim 75 jaren heeft bereikt, heeft zoowel op zakelijk als op politiek en principieel terrein een zeer voorname plaats bekleed. Als pionier trok hij reeds voor ruim 50 jaren als bollenverkooper naar Engeland. Hij was oprichter van de thans bestaande N.V. Noordwijks Royal Nursery, waarvan hij directeur was. Verscheidene jaren nam hij zitting in het hoofdbestuur van „Bloembollencultuur” en was een der bekendste mannen in onze bollenstreek. Ruim 25 jaren was de overledene lid van onzen gemeenteraad, waarvan meerdere jaren als wethouder en loco-burgemeester. Nog kort geleden mochten wij melding maken van zijn 25-jarig lidmaatschap voor de R.-K. Staatspartij, van Prov. Staten, waarvan hij zich bij de laatste verkiezing wegens hoogen leeftijd voor de volgende zittingsperiode heeft teruggetrokken. Meerdere gewichtige functies heeft de heer v. d. Meer verder nog vervuld. Zoo was hij jaren lid van de Gezondheidscommissie, district Katwijk, voorzitter van het H.B. van den R.-K. „L.T.B.”, president-commissaris van de N.V. De Leidse Courant. Met hem is een veelbewogen leven heengegaan.

Hij ruste in vrede.

C. J. L. VAN DER MEER †



Gisteravond te ongeveer zeven uur is in de tram van Den Haag naar Leiden onder Wassenaar plotseling overleden de heer C. J. L. v. d. Meer, uit Noordwijk...

Zoo is dan gevallen een man, wiens kracht onverwoestbaar scheen!

Terwijl anderen op zijn leeftijd — de overledene was 74 jaar — zich gedrongen gevoelen, om rust te nemen, was de heer v. d. Meer nog iederen dag, van den ochtend tot den avond, werkzaam met een activiteit, die menigen jongen man kon beschamen.

Diep treft dit sterfgeval, om het volkomen onverwachte. De overledene scheen allen een kern-gezonde man toe. Hij was gistermiddag, met z'n gewone frissche opgewektheid, van huis gegaan, om te 's-Gravenhage de huldiging van mgr. Nolens bij te wonen.

Diep treft het, om de banden, die door het heengaan van dezen man worden verbroken; om de leegte, die hij achterlaat, om de droefheid, die zijn dood in vele kringen wekt.

Allereerst in den kring van zijn huisgenooten. Wij betuigen de echtgenooten en den kinderen onze diepe deernis bij dezen zoo zwaren slag. ... Hij was inderdaad de immer-zorgzame echtgenoot en vader, het krachtige gezins-hoofd. Hij heeft z'n kinderen nagelaten een groote handels-onderneming, sedert enkele jaren genaamd N.V. Noordwijks Royal Nursery, waarvan hij de oprichter was. — Ruim vijftig jaar geleden trok hij als een der pioniers naar Engeland om daar bollen te verkoopen en legde zoo den grondslag van de thans bloeiende zaak. Een self-made man — een persoonlijkheid, die werken kon en heel veel te bereiken wist, omdat hij wilde, omdat zijn energie en zijn optimisme alleen moeilijkheden kende, om die te overwinnen!

Met deze zeldzame gaven heeft de overledene gewoerd niet alleen voor eigen zaak, maar ook en niet minder voor de algemeene belangen en speciaal voor de Katholieke belangen.

Dankbaar herdenken wij den nu overledene hier op de eerste plaats als den mede-oprichter en sedert vele jaren den president-commissaris van de N.V. De Leidse Courant. In volle waarheid mag worden getuigd, dat zijn heengaan hier een leegte achterlaat, welke pijnlijk wordt gevoeld! Zijn nagedachtenis blijft aan De Leidse Courant in een eerbiedige herinnering als van den man, die met groote toewijding en veel wijsheid de belangen der vennootschap, de belangen der Roomsche pers heeft gediend.

Dan moet er, eveneens met groot dankbaarheid, worden herinnerd aan de oprichting van het Katholiek Krankzinnigengesticht te Noordwijkerhout voor mannen, waarbij de heer v. d. Meer zulk een groot aandeel heeft gehad, en aan de voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van een Katholiek Krankzinnigengesticht te Noordwijk voor vrouwen, waarbij hij een bezielende stuwkracht was, en waarvan hij, helaas, de

voltooiing niet meer heeft mogen beleven. Voor de gemeente Noordwijk heeft de heer v. d. Meer veel en hard gewerkt ruim 25 jaar als Raadslid — voor welke functie hij eenige jaren geleden heeft bedankt — en vele jaren als wethouder en loco-burgemeester.

Verleden jaar, den 14den Juni, is, ter gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap van de Prov. Staten, op onduubbelzinnige spontane en hartelijke wijze van de meest verscheiden zijden den heer v. d. Meer dank en hulde gebracht voor wat hij als Statenlid in het belang der provincie heeft mede helpen tot stand brengen. — Bij de jongste verkiezing had de heer v. d. Meer zich niet meer opnieuw beschikbaar gesteld.

Meerdere belangrijke functies heeft de overledene vervuld. Zoo is hij voorzitter en bestuurslid geweest van de R.-K. L. T. B., bestuurslid van „Bloembollencultuur”, bestuurslid van de Gezondheidscommissie in district Katwijk, enz.

De regeering had de vele verdiensten van den overledene erkend door de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Onverwacht is het sterven van dezen stoeren, plicht-getrouwden werkzaam man.

Maar niet onvoorbereid... In de Goede Week had de overledene een gesloten retraitte meegemaakt in het St. Clemenshuis te Noordwijkerhout. Een gelukkige voorbereiding voor 'n plotseling sterven... Over deze retraitte hebben wij den heer v. d. Meer nog j.l. Vrijdagavond hooren spreken in eenvoud en met groote waardeering.

Toen de heer v. d. Meer zich gisteravond in de tram onwel gevoelde, haalde hij nog gauw papier uit zijn zak om daarop zijn naam te schrijven... 't Was, alsof hij zich van het naderend einde bewust was! Hij gaf dit briefje aan een medereiziger en... was gestorven.

De tram stopte onmiddellijk en den overledene werd in de naastbijgelegen woning binnengedragen, waar een geneesheer constateerde, dat een beroerte de oorzaak van het overlijden was. Vandaar is het stoffelijk overschot vervoerd naar de woning van den heer G. Knijnenburg te Wassenaar, schoonzoon van den overledene; heden is het naar Noordwijk overgebracht, waar Vrijdag a.s. de uitvaart en begrafenis plaats heeft.

R. I. P.



Met diepe droefheid heeft ons getroffen het plotseling overlijden van den President-Commissaris der N. V. „De Leidsche Courant”, den Heer

C. J. L. v. d. MEER, die door ons allen hoog werd gerespecteerd, en wiens nagedachtenis bij ons allen in erkentelijke herinnering blijft.

Mede namens het geheele personeel,
B. H. J. LANS,
Directeur.

Til. B. J. WILMER,
Hoofdredacteur.

Leidsche Courant, 27 april 1927



Met innig leedwezen maken wij melding van het plotseling overlijden van onzen hooggeachten en ons allen zeer sympathieken President-Commissaris, den Heer

C. J. L. v. d. MEER. Zijn nagedachtenis blijft bij ons in dankbare herinnering.

Wij bevelen zijne Ziel in aller gebeden aan.

Namens het College van Commissarissen van de N. V. „De Leidsche Courant”.

Dr. H. J. A. WALENKAMP,
Vice-President.

Leidsche Courant, 27 april 1927

C. J. L. VAN DER MEER. †

Gisteravond waren de Commissarissen der N. V. „De Leidsche Courant” in spoedvergadering bijeengeroepen naar aanleiding van het overlijden van den president-commissaris den heer **C. J. L. v. d. Meer.**

Allen hadden aan den oproep gehoor gegeven.

De vice-president, dokter Walenkamp van Warmond, opende deze droeve samenkomst en wées op het groote verlies, hetwelk het college heeft geleden door het overlijden van den trouwen, oprechten, hartelijken vriend

Groot is het verlies voor de Vennootschap; spoedig zal blijken, dat de plaats van den overledene moeilijk te vervullen is; hij gaf van ganscher harte zijn belangstelling, zijn liefde, zijn werkkraft aan de Vennootschap.

De wonde, door zijn heengaan bij ons geslagen, aldus spr., zal nog lang schrijnend zijn

De vice-praeses deed vervolgens eenige voorstellen, die betrekking hadden om op Christelijke wijze den overledene dank en eer te brengen voor wat hij voor „De Leidsche Courant” heeft gedaan — welke voorstellen allen uit het hart waren gegrepen.

Daarna werd voor de zielerust van den overledene gebeden.

Leidsche Courant, 27 april 1927

Uitvaart en Begrafenis C. J. L. v. d. MEER.

Noordwijk is vandaag getuige geweest van het feit, dat men den burger van energieke arbeidskraft en toegewijde plichtbetrachting, die met zijn gaven en talenten woekert overeenkomstig de hem door God in de wereld gegeven roeping, weet te eeren.

De belangstelling bij de uitvaart en begrafenis was buitengewoon groot.

Vanmorgen om half tien was de mooie gothieke St. Jeroenskerk gevuld met een talrijke menigte Noordwijks parochianen, en ook vele niet-Katholieken, waren in grooten getale aanwezig. En behalve dezen zero velen van buiten de gemeente.

Wij merken op het lid van God. Staten van de Prov. Zuid-Holland, den heer Borg-hols, de leden van Prov. Staten Balvers en v. d. Weyden, het voltallig college Commissarissen van „De Leidsche Crt.”, den directeur en den hoofdredacteur, de leden van de Gezondheidscommissie te Katwijk, architect Jos. Bekkers uit Amsterdam (den architect van het in Noordwijk te bouwen R. K. Krankzinnigengesticht voor vrouwen), den heer A. G. Doelen, gemeentesecretaris te Noordwijk, verscheidene zakenvrienden uit de bollenstreek, enz., enz.

De plechtige H. Mis van Requiem werd opgedragen door den zeereerw. heer pastoor J. H. W. Borsboom, met assistentie van den weleerw. heer P. L. Ch. v. d. Meer, kapelaan te Amsterdam, als diaken en J. G. Verhooff, kapelaan te Gouda, als subdiaken.

Tijdens de plechtige H. Mis droeg de zeereerw. zeergel. pater dr. J. H. Keyzers S.J., Directeur van het gymnasium te Katwijk, op een der zijaltaren een stille H. Mis op.

Mede waren aanwezig bij uitvaart en begrafenis de volgende eerw. heeren geestelijken: de zeereerw. heeren pastoors J. de Vlieger, uit Amsterdam, en J. Niehus, uit Haarlem, oud-kapelaans der parochie, de weleerw. pater J. A. J. Hulshof O. F.M. uit Den Haag, de zeereerw. zeergel. pater dr. G. Wagenaar, Lazarist, uit Noordwijk aan Zee, de weleerw. heer kapelaan W. Nijssen uit Noordwijk, de weleerw. pater O. v. Etten, O.F.M., de Eerw. Broeder Directeur van het R. K. Krankzinnigengesticht te Noordwijkerhout, de Eerw. Broeder Overste van de Broeders van Liefde uit Gent.

Het zangkoor voerde de verschillende gezangen in de Kerk en later op het Kerkhof zeer verdienstelijk uit. Gezongen werd de 3-stemmige Requiem-Mis van Perosi.

Na de Plechtige Requiem-Mis verrichtte de zeereerw. heer Pastoor Borsboom met dezelfde assistentie de absoute.

Een indrukwekkend-lange stoet — ruim 20 rijtuigen en auto's — volgde den lijk-wagen, die met een schat van bloemen was overdekt, naar het kerkhof.

Er waren kransen van het Personeel, Leidsche Crt., Gemeente-bestuur, Gemeente-ambtenaren, Gezondheidscommissie te Katwijk, familie en vrienden.

Onderweg, bij het Raadhuis, sloten zich bij den stoet aan wethouders, raadsleden hoofden van dienst en personeel secretarie van de gemeente Noordwijk (de Burgo-meester was verhinderd door verblijf elders).

Op het Kerkhof was de zeereerw. heer pastoor Borsboom agens bij de zoo troostrijk-schoone liturgische handelingen, waarbij als diaken en subdiaken fungeerden resp. de zeereerw. heeren pastoors de Vlieger en Niehus.

Op het kerkhof was ook de belangstelling zeer groot.

De oudste zoon dankte voor de eer zijn goeden vader bewezen.

De nagedachtenis van wijlen den heer C. J. L. v. d. Meer zal bij allen in eere blijven...

Onder de zeer talrijke schriftelijke bewijzen van deelneming waren hartelijke betuigingen van deelneming van den burgemeester van Noordwijk jhr. v. Panhuys, de R. K. Statenclub in de provincie Zuid-Holland, Baron van Voorst tot Voorst, voorzitter der Eerste Kamer, enz., enz.

Leidsche Courant, 29 april 1927

BEGRAFENIS C. J. L. VAN DER MEER.

Hedenmorgen had onder groote belangstelling te Noordwijk de ter aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer C. J. L. van der Meer.

Te 's morgens halftien had de plechtige uitvaart plaats in de Parochiekerk van Sint Jeroen De H. Mis werd opgedragen door den Zeer Eerw. Heer pastoor J. H. W. Borsboom, geassisteerd door den Welerew. Heer P. C. C. R. van der Meer als diaken en den Welerew. heer J. Verhoef als subdiaken. Het zangkoor voerde het driestemmige Requiem van Verosi uit onder leiding van den heer G. J. Alkemade.

De begrafenis had om elf uur plaats. Pastoor Borsboom verrichtte de plechtigheid, bijgestaan door de pastoors J. de Vlioger uit Amsterdam en Niehuis uit Aerdenhout.

Onder de talrijke aanwezigen merkten wij op: dr. Wagenaar pater Hulshof uit den Haag, dir. van het St. Bavo gesticht, de Broeder-Overste van de Broeders van Liefde

te Gent, den directeur van het Jezuieten-college te Katwijk a. d. R., pater Keizers S. J. commissarissen en directie van de N.V. de Leidsche Courant, het gemeentebestuur met den secretaris en verschillende ambtenaren van Noordwijk, den heer Jos. Beckers architect van het te bouwen Krankzinnigengesticht, de heeren Borghols, dr. Van Nes ds. Hermanides en vele anderen.

Bij de familie waren brieven ingekomen o.a. van den Voorzitter der Eerste Kamer baron Van Voorst tot Voorst, van Graaf Van Limburg Stirum, van de R.-K. Statenclub, waarvan de overledene voorzitter was en van den burgemeester wegens uitlandigheid.

Onder de vele kransen zagen wij er van graaf L. van Limburg-Stirum te Noordwijk, van de Gezondheidscommissie district Katwijk, van de gemeente Noordwijk, van de gemeente-ambtenaren te Noordwijk, van de Leidsche Courant en van het personeel van den overledene.



DE HEER C. J. L. VAN DER MEER †

Leidsche Dagblad,
29 april 1927

Leidsche Courant, 4 juni 1927

STADSNIEUWS

IN MEMORIAM C. J. L. v. d. MEER

De aandeelhoudersvergadering van Leidsche Courant is gisteren door vice-voorzitter, dr. Walenkamp, geopend met een rede, waaraan wij hier het volgende omtrent omtrent:

De reden, waarom heden aan mij taak is opgedragen, deze Algem. Vergadering van aandeelhouders der L. C. leiden is u allen bekend.

Deze reden toch is een zeer droevig n.l. de plotselinge en onverwachte dood van onzen hooggeachten en diepbetreft Voorzitter den heer C. van der Meer.

Zijn dood is inderdaad een zwaar liefs voor de L. C. in 't algemeen doch de commissarissen en nog meer in het bijzonder voor de ged. commissarissen, onder zijn voorzitterschap ruim elf jaar zoo dikwijls hebben vergaderd. Zij te verliezen in hunnen gemoedelijken en opgewekten Voorzitter tevens een lieflijken trouwen vriend.

In de vergaderingen van Ged. Comm. en van Comm., gehouden spoedig na de dood van den President-Commissaris, van verschillende zijden in de meest hartelijke bewoordingen hulkte gebracht zijn zijn nagedachtenis. Woorden waren echter niet voldoende om den maatschappel dien wij zoo hoogachtten. Ons college van Ged. Comm. is daarom persoonlijk aan de weduwe zijn oprechte deelneming gaan betuigen. Ons voltallig college van Comm. heeft deelgenomen aan de plechtige uitvaart en begrafenis. Vele besloten wij, dat gedurende een jaar te lezen te Noordwijk voor de zielerust van onzen overleden President-Comm.

Eveneens werd uitvoering gegeven aan ons besluit dat te Leiden in de Kerk van den Hoogeerw. heer Deken een plechtige Requiem-Mis zou worden gelezen, wat op ons verzoek gecelebreerd werd door den censor van de L. C., den Zeer Eerw. Pater Crombag.

Ten slotte hebben wij maatregelen genomen dat weldra in ons bezit zal komen een fraai en groot portret van den overledene, bestemd voor ons vergaderlokaal waar zijn beeltenis bij onze vergaderingen, ons moge bezielen, om met dezelfde liefde en ijver als hij de belangen van de L. C. te blijven behartigen.

Zie hier, M.H., hoe de Commissarissen van de L. C. hebben gemeend, niet alleen door woorden, doch ook door daden — en wel op echt christelijke wijze — de nagedachtenis te moeten eeren van den man aan wien wij zooveel verplicht zijn. Wij hebben dit alles gedaan ook namens u en wij vertrouwen, dat wij — dit doende — geheel gehandeld hebben in uwen gezindte.

M.H., wat ik als mijn plicht heb geacht als tijdelijk voorzitter van de vergadering van heeren Gedel.-Comm., alsoek op de van heeren Comm. n.l. om door een eenvoudig hartelijk woord aan de nagedachtenis van onzen Voorzitter te wijden, acht ik mij evenzeer tot plicht hier bij de opening van de algemeene vergadering van aandeelhouders, nu ik hier sta in de plaats.

M.H., dat woord zij een kort woord uit het hart gegrepen, een woord van weemoed en van dankbaarheid.

Leidsche Courant, 16 juni 1927

UITNOODIGING

tot bijwoning van de plechtige H. Mis van Requiem voor de zielerust van den Heer

C. J. L. VAN DER MEER,

in leven President-Commissaris van „De Leidsche Courant”

op **DINSDAG 10 MEI** te 9^{1/2} uur in de Mon Père-Kerk te Leiden.

Leidsche Courant, 7 mei 1927

Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank, voor de deelneming betoond bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd en Grootvader,

CORNELIS JOHANNES LAURENTIUS VAN DER MEER

Uit aller naam:

Mevr. de Wed.

C. J. L. VAN DER MEER—
11540 Lubbe

en Kinderen.

Noordwijk, 2 Juni 1927.

Leidsche Courant, 4 juni 1927

UIT DE OMGEVING.

NOORDWIJK. GEMEENTERAAD.

In memoriam C. J. L. van der Meer. — Vaststelling vormenig-vuldigingscijfer. — De grensregeling langs het strand. — Rapport inzake losplaats.

De raad der gemeente vergaderde gistermiddag te 9 uur.

Voorz. burgemeester jhr. W. C. van Panhuys.

Aanwezig waren alle leden.

De voorz. opent de vergadering met een in memoriam aan den oud-wethouder, den

heer C. J. L. van der Meer, onlangs overleden.

Hoewel de heer v. d. Meer reeds eenige jaren geleden zich uit den raad had teruggetrokken bleven allen toch met hem meeleven.

Allen kenden hem als een opgewekten, levenslustigen man, die zichzelf geen rust gunde zoolang het dag was.

In zijn aard was hij meer een Zuid- dan een Noord-Nederlander.

't Gebeurt niet veel, dat menschen van dergelijke ouderdom zich nog zoo levenslustig toonen en belangstelling hebben voor wat er om hen heen gebeurt.

Des te meer zal de heer v. d. Meer gemist worden in de vele kringen, waarin hij verkeerde en vooral in het huisgezin,

waarvan hij het middelpunt was, zal hij een lege plaats achterlaten.

Spr. geeft ten slotte de verzekering, dat zijn nagedachtenis bij allen in eere zal blijven.

Leidsche Courant,
21 mei 1927

IN MEMORIAM C. J. L. v. d. MEER.

Maandagavond is in de tram van den Haag naar Leiden onder Wassenaar de bekende vakgenoot C. J. L. v. d. Meer te Noordwijk plotseling overleden.

Hij voelde zich onwel worden en schreef op een briefje naam en adres en gaf dit aan een medereiziger. Een oogenblik daarna was hij een lijk.

Een smartvol verlies is het voor de familie, die den man en vader's morgens nog opgewekt en frisch zag vertrekken.

De oudere vakgenooten kenden hem allen, want in het vakverenigingsleven nam hij indertijd een werkzaam aandeel.

Jaren achtereen heeft v. d. Meer Engeland bereisd om de Hollandsche bollen aan den man te brengen. In de latere jaren hebben de zoons dezen arbeid overgenomen, alhoewel zijn geest steeds werkzaam en bij de zaken was. De exportzaak is door hem opgewerkt en tot voor den oorlog was het de heer v. d. Meer zelf, die de groote Engelsche orders wist te boeken.

Eenige jaren geleden, het was in de dagen dat het bollenvak in beroering werd gebracht door boycot en minimumprijzen, waarvan de heer v. d. Meer geen voorstander was, bevond hij zich op het perron van het station te Haarlem. Een zakenvriend, tevens ook Statenlid, knoopte een gesprek met hem aan, en zeide: „Wat ben je toch conservatief dat ge met deze beweging niet mede doet,” waarop de heer v. d. Meer antwoordde: „Mijn haren zijn grijs geworden in den tijd dat de vrije handel er was en die vrijheid wensch ik te houden. Ik doe met *al* het nieuwe niet mee.”

De trein stoomde het station binnen en de heer v. d. Meer nam afscheid. Hij zeide echter niet, dat hij juist een kaartje had genomen om naar Schiphol te gaan om per vliegmaschine over het Kanaal naar Engeland te gaan, teneinde zijn klanten te bezoeken.

Het teekende hem, dat hij op 65-jarigen leeftijd, toen het vliegen pas in opkomst was, het durfde wagen om met het nieuwe verkeersmiddel over zee te gaan. Dat was toch niet conservatief.

Gedurende ruim 25 jaar was de heer v. d. Meer lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en heeft steeds met ijver en liefde deze taak vervuld.

Zoowel in het politieke als in het zakenleven was de heer v. d. Meer een ijverig en geestig werker. Niet altijd was hij soepel, want een eenmaal ingenomen standpunt verliet hij niet spoedig, hetgeen nog wel eens aanleiding tot oppositie gaf. Voor iemand geroepen om richting te geven is het echter als een verdienste aan te rekenen, trots de tegenkating, niet te spoedig te veranderen.

Het is droevig, dat dit zoo vruchtbare leven zoo plotseling is afgesneden.

Wij hadden zoo gaarne den heer v. d. Meer zijn rust gegund, maar het heeft niet mogen zijn. De herinnering aan wat hij deed voor het vak, voor de gemeente, voor het gewest, voor zijn partij en kerk, zal blijven voortleven in de harten van hen, die hem gekend hebben. Het zij der familie een troost, dat zoo velen mede voelen hoe droevig dit plotseling verscheiden is. — Hij ruste in vrede.



Cornelis Johoannes Laurentius van der Meer (18 augustus 1852 - 24 april 1927)
Gerardus Johannes van der Meer (22 januari 1892 - 3 november 1926)
Gesiena van der Meer - Lubbe (12 juli 1863 - 11 november 1940)
Antonius van der Meer (18 januari 1904 - 1 januari 1985)
Kitty van der Meer - Alkemade (23 december 1914 - 17 december 1986)

*Gerard en Anton zijn zonen van Cornelis en Gesiena;
Kitty is de vrouw van Anton.*

Toenemend luchtverkeer.

Men schrijft aan het Haageche Aneta-

kantoor:
De luchtvaartmaatschappijen in Europa hebben het dit seizoen zeer moeilijk gehad: malaise in zaken en buitengewoon slecht weer hebben hun dienst bemoeilijkt. Er schijnt nu echter verandering in te komen. In de vorige week zijn op het vliegveld bij Londen 734 passagiers aangekomen en vertrokken van en naar Parijs, Brussel en Nederland. In dezelfde week van 1921 bedroeg hun aantal 462 en in dezelfde week van 1920 240. Men ziet dus een stijging van 100 pCt. per jaar, waaruit valt af te leiden, dat het publiek steeds met meer voorliefde van het vliegtuig gebruik maakt, wanneer de omstandigheden dit veroorlooven. De vliegtuigen der K.L.M. zijn in de laatste dagen ook telkens geheel bezet en Donderdag vlogen er zelfs 15 passagiers naar Londen, ondanks het slechte weder.

En dat vliegen (zie het in memoriam over CJL vd Meer) toen inderdaad nog iets zeer bijzonders was, moge blij-rr ken uit bijgaand krantenbericht.